



Op vrijdagavond 19 oktober zakten we met 6 atleten van canicrosssteam Maldegem-Kleit af naar het Belgisch Kampioenschap canicross in Vilvoorde.

Het kampioenschap werd gelopen over 2 dagen, de zaterdag werd per categorie in groep gestart, om zo de zondag te starten met het verschil van aankomst van de zaterdag, dus wist je de zondag bij aankomst al direct je resultaat.

Na enkele spannende wedstrijden op zaterdag moest Tony zondag als eerste starten. Met een grote minuut achterstand moest Tony de achtervolging inzetten op zijn grootste concurrent Robin en met een verschil van 6 sec werd hij op de hielen gezeten door Tom. Het werd een strijd voor de tweede en de derde plaats. Al vlug zagen we dat Tony sterker was dan Tom. Dus de eerste zilveren medaille was binnen .

Dan was het aan de dames , daar hadden we Christelle die ging strijden voor de derde plaats. Die wist ze mooi te behouden en zo was de 2^{de} medaille voor ons team binnen.

Bij de mannen veteranen kwam Eric aan de start voor ons team. Na de cross van zaterdag wisten we dat Eric voor zilver ging. En zoals we verwachtten kwam Eric als tweede over de eindmeet. Dat was medaille nummer 3 voor ons team.

Dan volgde één van de spannendste wedstrijden van het BK: de miniemen jongens. Een heel spannende wedstrijd op zaterdag, met vallen, veel modder en met heel wat aanmoedigende supporters. Eran kwam helemaal onder de modder, met bloedende knieën als eerste aan de finish, gevolgd op 13 sec door zijn concurrent, maar vooral vriend Milan waarvan hij tot op vandaag nog nooit van won. Dus zondag startte hij met 13 sec voorsprong en met de bijkomende stress als eerste aan de wedstrijd, op de hielen gevolgd door Milan. Nu was het afwachten wie we als eerste van onder de bomen zagen komen... en ja hoor het was Eran, die door het luide aanmoedigen het laatste trapje opliep alsof het niks was en dan in één rechte lijn naar zijn eerste Belgische titel liep. Dus de 4de medaille was binnen.

Daarna was het aan de cadetten meisjes waar Loucka liep voor ons team. Na de cross van zaterdag wisten we eigenlijk het podium al. Maar toch waren we heel tevreden dat Loucka als derde aan de finish kwam. Moe, maar heel tevreden want nu had ze net als haar broer en papa een medaille op zak. Eigenlijk nog wel leuk want we hebben nu samen medailles voor de 1ste, 2de en de 3de plaats.

Daarna was het nog de beurt aan de korte cross, daar heeft Jan-Willem lang gestreden voor de derde plaats op zaterdag en verloor deze op 10 seconden. Hij moest dus zondag als 4de starten en die plaats heeft hij ook kunnen behouden. Jammer dat hij net geen podium heeft gelopen. Maar wie ging vorig jaar geloofd hebben dat hij dit jaar in de top 5 ging eindigen met zo een zware concurrentie. Zal ik het maar zeggen... niemand. Zo zie je maar dat je met veel trainen en een goede clubsfeer veel kan bereiken. En Jan-Willem? Volgend jaar misschien top 3 hé . Op Tony mag je rekenen om te trainen.

Dus met 5 medailles op 6 kunnen we als club niet anders dan tevreden zijn over ons team .

Nog 3 wedstrijden te gaan dit seizoen en dan kunnen we uitkijken naar volgend jaar en trainen voor volgend seizoen.